

Ώρα για δημιουργία!

Ας φτιάξουμε τις δικές μας μαράκες!



Θα χρειαστούμε:

- 2 μικρά πλαστικά μπουκάλια νερού άδεια
- Λίγο ρύζι
- Λίγες φακές ή φασόλια ή μικρά μακαρονάκια
- Κόλλες, χρώματα και γόμα για τη διακόσμηση των κατασκευών μας



Πώς εργαζόμαστε:

- Στεγνώνουμε τα άδεια μπουκάλια.
- Στο ένα μπουκάλι ρίχνουμε το ρύζι και κλείνουμε καλά το πώμα. Κουνάμε το μπουκάλι και αν ο ήχος δεν μας ικανοποιεί, προσθέτουμε λίγο ρύζι ακόμα, ή αφαιρούμε.
- Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία με το άλλο μπουκάλι ρίχνοντας σ' αυτό τις φακές ή τα φασόλια ή τα μακαρονάκια.
- Οι μαράκες μας είναι ήδη έτοιμες! Χρειάζονται μόνο λίγη φαντασία και κέφι για να τις στολίσουμε με τις ζωγραφιές μας, ή/και με αυτοκόλλητα, ή κορδέλες ή με ό,τι άλλο υλικό έχουμε στο σπίτι!



Καλή επιτυχία !

Τι προσέξατε στον ήχο που έχουν οι δύο μαράκες; Είναι ο ίδιος; Γιατί νομίζετε;



Μπράβο! Εξαιρετικά!

Και τώρα πάμε να τραγουδήσουμε και να συνοδεύσουμε το τραγούδι μας με τις μαράκες. Εμπρός!





Και τώρα ώρα για τραγούδι

Θυμόμαστε τα τραγούδια μας, τραγουδάμε και
τα συνοδεύουμε με τις μαράκες μας!!



https://www.youtube.com/watch?v=1ZY4_7SC1E

Γεια σου κύριε
Μενεξέ

Ποίηση: Οδυσσέας Ελύτης
Μουσική: Δημήτρης Λάγιος

Δύο συ και τρία γω
πράσινο πεντόβολο
μπαίνω μέσα στον μπαξέ
γεια σου κύριε μενεξέ.

Σιντριβάνι και νερό
και χαμένο μου όνειρο (2)

Χοπ αν κάνω δεξιά
πέφτω πάνω στη ροδιά.
Χοπ αν κάνω αριστερά
πάνω στη βατομουριά.

Το 'να χέρι μου κρατεί
μέλισσα θεόρατη
τ' άλλο στον αέρα πιάνει
πεταλούδα που δαγκάνει